

I.Θ. Κακοιδής

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

Γιατί αλήθεια διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά που θέλουμε να μορφώσουμε, σε τόσο πολλές ώρες μάλιστα;

Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που μας υποχρεώνουν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επικοινωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με τον αρχαίο κόσμο.

Πρώτα απ' όλα, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Από τον καιρό του Ομήρου ως σήμερα έχουν περάσει κάπου δυο χιλιάδες εφτακόσια χρόνια. Στους αιώνες που κύλησαν οι Έλληνες βρεθήκαμε συχνά στο απόγειο της δόξας, άλλοτε πάλι στα χείλια μιας καταστροφής ανεπανόρθωτης· νικήσαμε και νικηθήκαμε αμέτρητες φορές· δοκιμάσαμε επιδρομές και σκλαβιές· αλλάξαμε θρησκεία· στους τελευταίους αιώνες η τεχνική επιστήμη μετασχημάτισε βασικά τη μορφή της ζωής μας· και όμως κρατηθήκαμε Έλληνες, με την ίδια γλώσσα-φυσικά εξελιγμένη-, με τα ίδια ιδανικά, τον ίδιο σε πολλά χαραχτήρα και με ένα πλήθος στοιχεία του πολιτισμού κληρονομημένα από τα προχριστιανικά χρόνια. Στον πνευματικό τομέα κανένας λαός δεν μπορεί να προκόψει, αν αγνοεί την ιστορία του, γιατί άγνοια της ιστορίας θα πει άγνοια του ίδιου του ίδιου του εαυτού του. Είμαι Έλληνας, συνειδητός Έλληνας, αυτό θα πει, έχω αφομοιώσει μέσα μου την πνευματική ιστορία των Ελλήνων από τα μυκηναϊκά χρόνια ως σήμερα.

Ο δεύτερος λόγος που μας επιβάλλει να γνωρίσουμε την αρχαία πνευματική Ελλάδα είναι ότι είμαστε κι εμείς Ευρωπαίοι. Ολόκληρος ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός στηρίζεται στον αρχαίο Ελληνικό, με συνδετικό κρύκο τον ρωμαϊκό. Με τους άλλους Ευρωπαίους μας δένει βέβαια και ο Χριστιανισμός, όσο και να μας χωρίζουν ορισμένα δόγματα. Μα και ο Χριστιανισμός έπρεπε να δουλευτεί πρώτα με την Ελληνική σκέψη, για να μπορέσει ν' απλώσει έπειτα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ρίζα του πολιτισμού των Ευρωπαίων όλων είναι ο αρχαίος ελληνικός στοχασμός και η τέχνη, γι' αυτό δεν μπορεί να τα αγνοεί κανείς, αν θέλει να αισθάνεται πως πνευματικά ανήκει στην Ευρώπη.

Μα ο κυριότερος λόγος που δεν επιτρέπεται οι νέοι μας ν' αγνοούν την αρχαίαν Ελλάδα είναι άλλος: στην Ελλάδα για πρώτη φορά στα χρονικά του κόσμου ανακαλύφτηκε ο άνθρωπος ως αξία αυτόνομη, ο άνθρωπος που θέλει να κρατιέται ελεύθερος από κάθε λογής σκλαβιά, και υλική και πνευματική. Μέσα στους λαούς που περιβάλλουν τον ελληνικό χώρο στα παλιά εκείνα χρόνια υπάρχουν πολλοί με μεγάλο πολιτισμό, πάνω απ' όλους οι Αιγύπτιοι και οι Πέρσες. Οι λαοί όμως αυτοί

ούτε γνωρίζουν ούτε θέλουν τον ελεύθερο άνθρωπο. Το απολυταρχικό τους σύστημα επιβάλλει στα άτομα να σκύβουν αδιαμαρτύρητα το κεφάλι μπροστά στο βασιλέα και στους θρησκευτικούς αρχηγούς. Η ελεύθερη πράξη και η ελεύθερη σκέψη είναι άγνωστα στον εξωελληνικό κόσμο. Και οι Έλληνες; Πρώτοι αυτοί, σπρωγμένοι από μια δύναμη που βγαίνει από μέσα τους και μόνο, την δεσποτεία θα την μεταλλάξουν σε δημοκρατία, και από την άβουλη, ανεύθυνη μάζα του λαού θα πλάσουν μια κοινωνία από πολίτες ελεύθερους, που καθένας τους να νιώθει τον εαυτό του υπεύθυνο και για τη δική του και για των άλλων την προκοπή. Ο στοχασμός είναι κι αυτός ελεύθερος για τα πιο τολμηρά πετάματα του νου και της φαντασίας. Ο Έλληνας είναι ο πρώτος, που ενώ ξέρει πως δεν μπορεί ατιμώρητα να ξεπεράσει τα σύνορα του ανθρώπου και να γίνει θεός, όμως κατέχεται από μια βαθιά αισιοδοξία για τις ανθρώπινες ικανότητες και είναι γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, που τον πιστεύει ικανό να περάσει τις ατέλειες του και να γίνει αυτό που πρέπει να είναι-**ο τέλειος άνθρωπος.**

Αυτή η πίστη στον τέλειον άνθρωπο, συνδυασμένη με το βαθύ καλλιτεχνικό αίσθημα που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή, δίνει στον αρχαίον Έλληνα τον πόθο και την ικανότητα να πλάσει πλήθος ιδανικές μορφές σε ό,τι καταπιάνεται με το νου, με τη φαντασία και με το χέρι: στις απέριττες μορφές που σχεδιάζουν οι τεχνίτες στα αγγεία της καθημερινής χρήσης, στη μεγάλη ζωγραφική, στην πλαστική του χαλκού και του μαρμάρου, πάνω απ' όλα στο λόγο τους, και τον πεζό και τον ποιητικό.

Αυτόν τον κόσμο θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας, για να μορφωθούν· για να καλλιεργήσουν τη σκέψη τους αναλύοντας τη σκέψη των παλιών Ελλήνων· για να καλλιεργήσουν το καλλιτεχνικό τους αίσθημα μελετώντας ό,τι ωραίο έπλασε το χέρι και η φαντασία των προγόνων τους· για να μπορέσουν κι αυτοί να νιώσουν τον εαυτό τους αισιόδοξο, ελεύθερο και υπεύθυνο για τη μοίρα του ανθρώπου πάνω στη γη· προπαντός για να φουντώσει μέσα τους ο πόθος για τον τέλειον άνθρωπο.

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Τὰ νέα κυβερνητικά μέτρα γιὰ τὴν παιδεία, ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἔξαγ-
γέλθηκαν, ἔγιναν «σημεῖον ἀντιλεγόμενον»: σκανδάλισαν τοὺς φανατικοὺς
θεματοφύλακες τῆς παράδοσης (δὲς τὸ 'Υπόμνημα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὰ ἄρθρα τῶν Θεοδωρακόπουλου, Γεωργού-
λη καὶ λοιπῶν στὴν «Καθημερινή»). Θεωρήθηκαν λίγο πολὺ αἰσιόδοξη μωρία
(δὲς τὰ ἀφ' ὑψηλοῦ σχόλια τοῦ Θ. Παπακωνσταντίνου στὴ «Μεσημβρινή»).
Θέρμαναν τὶς συνειδήσεις ἀκαδημαϊκῶν δασκάλων καὶ λειτουργῶν τῆς Μ. Ε.,
ποὺ εἶδαν μ' αὐτὰ νὰ πραγματοποιοῦνται παλιά τους δηνειρα καὶ νὰ ἀνοίγεται
ἐπιτέλους δ δρόμος τῆς σωτήριας ἀλλαγῆς (δὲς τὴν κατάφαση τῆς Φιλοσοφι-
κῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὰ ἄρθρα τῶν καθηγητῶν Σακελλαρίου, Ἀν-
δριώτη καὶ Κακριδῆ στὸ «Βῆμα»). Οἱ πρῶτοι εἶδαν στὶς ἐκπαιδευτικὲς καινο-
τομίες σκοτεινὲς ἀνατρεπτικὲς προθέσεις, οἱ δεύτεροι ἔνα ρητορικὸ πυροτέ-
χνημα, οἱ τρίτοι τὸ ἀναγκαῖο μέσο γιὰ νὰ βρῇ δ Νεοέλληνας τὸν ἔαυτό του.
Οἱ συζητήσεις ποὺ ἔγιναν στὸ μεταξὺ στὸν Τύπο, στὸ Συνέδριο Ἐπιθεωρη-
τῶν τῆς Μ. Ε. καὶ Γυμνασιαρχῶν, καὶ στὴ Μικρὴ Βουλὴ κατὰ τὴν παρουσία-
ση καὶ κριτικὴ τοῦ νέου νομοσχεδίου, ξεκαθάρισαν τὸν ὅρίζοντα, ἀποκάλυ-
ψαν τὶ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὸ φόβο, τὴν ἀγωνία, τὶς ἐπιφυλάξεις καὶ τὴν εἰ-
ρωνεία τῶν συντηρητικῶν «προασπιστῶν» τῆς κλασικῆς παιδείας. Δὲ νομί-
ζουμε δτὶ ἡ συζήτηση χρειάζεται νὰ συνεχιστῇ· ὅποιοσδήποτε καλοπροαίρε-
τος παρατηρητὴς ἔχει. στὸ μεταξὺ πειστῇ δτὶ τὰ νέα ἐκπαιδευτικὰ μέτρα δχι
μονάχα δὲν ἀνατινάζουν τὴν κλασικὴ παιδεία στὸν ἀέρα, ἀλλὰ τὴν ὑπηρετοῦν
μὲ τὸν μόνο οὐσιαστικὸ τρόπο. Οἱ στόχοι τῆς ἐλληνικῆς παιδείας διαγρά-
φονται τώρα καθαρά, ἡ ἐλληνοχριστιανικὴ ἀγωγὴ γίνεται πραγματοποιήσι-
μη. Ἐγκανιάζεται μιὰ τέτοια μέθοδος, οὕτως ὥστε δ, τι ὡς τώρα ἥταν μόνον
κακότεχνο σχῆμα λόγου, ἀπὸ δῶ καὶ πέρα νὰ μπορῇ νὰ γίνη πράξη ἐκπαιδευ-
τική, προσιτὴ σὲ πολὺ μεγαλύτερο ἀριθμὸ Ἐλληνοπαίδων.

Ο σκοπὸς λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι νὰ συμβάλῃ σὲ μιὰ μάχη, ποὺ
εἶναι ούσιαστικὰ κερδισμένη, ἀλλὰ στὴ λύση συγκεκριμένων προβλημάτων,
ποὺ ἀναφέρονται στὸ νέο ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ Γυμνασίου, εἰδικότερα
στὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἐλληνικῶν, στὶς σχολικὲς ἐκδόσεις τῶν μεταφρα-

σμένων ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων καὶ στὴ διδασκαλίᾳ τους. Οἱ καινοτομίες στὸ Λύκειο δὲ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν ἀκόμη, γιατὶ δημιουργοῦν ἵσως μικρότερης ἔκτασης προβλήματα, προκειμένου τουλάχιστον γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, καὶ διπλάσια τοῦτο δῆμος.

A. Ἡ καθιέρωση τῆς διδασκαλίας ἀρχαίων συγγραφέων στὸ Γυμνάσιο ἀπὸ μετάφραση ἀποσκοπεῖ — ἐν ἐρμηνεύουμε σωστὰ τὸ σχέδιο νόμου καὶ τὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση ποὺ τὸ συνοδεύει — στὸν παραμερισμὸν ὅλων ἑκείνων τῶν ἐμποδίων τοῦ παλιοῦ συστήματος, ποὺ κρατοῦσαν τὸ μαθητὴ τῶν πρώτων γυμνασιακῶν τάξεων μακριὰ ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν διδασκομένων κειμένων, καὶ τὸν καθήλωναν — μὲ ἐλαττωματικὸν διπλάσιο τρόπο — στὴ γραμματική τους μόνο καὶ τὴ συντακτική τους μορφή. Ἡ νέα μέθοδος, σὲ συνδυασμὸν μὲ τὴν κατάργηση τῶν εἰσαγωγικῶν ἔξετάσεων καὶ τὸ θεσμὸν τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐννεαετοῦς φοιτήσεως, μεταθέτει τὸ στόχο τοῦ μαθήματος ἀπὸ τὴ μορφὴ στὸ περιεχόμενο, ἀποκρυπτογραφεῖ γιὰ χάρη ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὰ ἀρχαῖα κείμενα. Μὲ ἀλλα λόγια πρὸς διφελος τῶν πολλῶν θυσιάζεται ἡ μᾶλλον ἀναβάλλεται γιὰ τοὺς λίγους ἡ προσπέλαση καὶ τῆς πρωταρχικῆς μορφῆς τῶν ἀρχαίων κειμένων, καὶ πάσι στὸ Λύκειο. Τὸ μέτρο εἶναι δημοκρατικὸν καὶ ὑγιές, ἀφοῦ ἡ ὡς τώρα σχολικὴ πράξη ἀπέδειξε ὅτι ἡταν ἀδύνατο μέσα σὲ λογικὰ ἀπὸ ἄποψη χρόνου δρια νὰ κερδίσῃ διαπλασισμὸν τῶν πρώτων τάξεων τοῦ παλιοῦ Γυμνασίου καὶ τὴ μορφὴ καὶ τὸ περιεχόμενο κάποιων βασικῶν ἕργων τῆς ἀρχαίας μας γραμματείας.

Ἡ ἀλλαγὴ δύμας αὐτὴ συνεπάγεται καὶ κάποιες ἄλλες μεταβολές. Οἱ σκοποὶ τοῦ μαθήματος, ἔτσι διπλάσιοι τοῦ παλιοῦ ἀναλυτικοῦ πρόγραμμα, ἀλλάζουν: τὸ μάθημα παύει πιὰ νὰ εἶναι βασικὰ γλωσσικὸν καὶ γίνεται μάθημα ἴστορικὸν (ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι μεταβάλλεται σὲ μέσο ἀρχαιογνωσίας), καὶ κυρίως μορφωτικὸν (ἀφοῦ ἐπιδιώκει μὲ τὴ μετάδοση σταθερῶν ἀξιῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου νὰ βοηθήσῃ τὸ μαθητὴ ἀμεσα στὴ διαπλασισμὸν ἐνδεικτικῶν, στὴ λογικὴ του συγκρότηση καὶ στὴν πρώτη καλλιέργεια τῆς εὐαισθησίας του). Πρὶν ἀπὸ τὴ σύνταξη τοῦ νέου ἀναλυτικοῦ προγράμματος, θὰ πρέπη νὰ συμφωνήσουμε ἐν θὰ μοιράσουμε ἴσσοποσα τὸ βάρος ἀνάμεσα στὸν πρῶτο καὶ τὸν δεύτερο σκοπὸ (τὴν ἀρχαιογνωσία δηλαδὴ καὶ τὴ μορφωτικὴ σκοπιμότητα), ἡ μήπως τὸ ἐνδιαφέρον μας θὰ γείρη περισσότερο πρὸς τὸν δεύτερο στόχο. Ἡ γνώμη μας εἶναι ὅτι τὸ πνεῦμα τοῦ νομοσχεδίου εύνοεῖ περισσότερο τὴ δεύτερη ἄποψη. "Ἄν τὰ πράγματα ἔχουν ἔτσι, τότε καὶ οἱ συγγραφεῖς ποὺ θὰ διδάξουμε καὶ τὰ σχολικὰ ἔγχειρίδια καὶ διπλάσιο τὸ περιεχόμενο τῶν διδασκαλίας θὰ πρέπη νὰ προσαρμοστοῦν περισσότερο πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς θεωρητικοὺς σκοπούς τῆς ἀγωγῆς στὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, θὰ πρέπη, γιὰ τοὺς συγγραφεῖς ποὺ θὰ διδάξουμε στὸ Γυμνάσιο, νὰ ληφθοῦν

ὅπόψη οἱ φυχολογικὲς καὶ νοητικὲς ἵκανότητες τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν δεκατριῶν ὡς τὰ δεκαπέντε του χρόνια. Νὰ ἀναρωτηθοῦμε δηλαδὴ ποιὸ δύλικὸ εἶναι προσφορώτερο γιὰ τὴν ἡλικία αὐτῆ, καὶ εἰδικότερα ποιὰ προσφορὰ θὰ δεχτῇ τὸ παιδὶ τῆς ἐποχῆς μας μὲ μεγαλύτερη προθυμίᾳ. Μὲ τὶς προϋποθέσεις αὐτὲς μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε.

Σ' ἔνα πρῶτο σχέδιο ἀναλυτικοῦ προγράμματος γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ Γυμνάσιο, ἐκπονημένο ἀπὸ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱπουργείου Παιδείας, ποὺ τὸ παρουσίασε δ. κ. Ε. Παπανοῦτσος στὸ «Βῆμα», προβλέπεται ἡ ἀκόλουθη διδακτέα ὥλη: Γιὰ τὴν πρώτη τάξη: 'Ηρόδοτος (Μηδικά), "Ομηρος" ('Οδύσσεια), Πλούταρχος (Βίοι Παραλλήλοι), Ξενοφῶν (Κύρου Ἀνάβασις); γιὰ τὴ δεύτερη τάξη: "Ομηρος" ('Ιλιάς), Δημοσθένης (Φιλιππικοί), Θουκυδίδης (Λεσβιακά, [sic!])· γιὰ τὴν τρίτη τάξη: Θουκυδίδης ('Επιτάφιος), Πλάτων (Κρίτων καὶ Ἀπολογία Σωκράτους), Αἰσχύλος (Πέρσαι) καὶ Εὐριπίδης ('Ιφιγένεια ἐν Αὐλίδι).

Τὸ σχέδιο δὲ φαίνεται νὰ εἶναι δριστικὸ καὶ δύδιος δ. κ. Παπανοῦτσος τὸ παρουσιάζει μὲ πολλὲς ἐπιφυλάξεις καὶ τὸ συνοδεύει μὲ κάποιες κριτικὲς παρατηρήσεις. 'Οπωσδήποτε, ἐπειδὴ κατὰ τὴ γνώμη μας εἶναι κατὰ βάση σφαλερό, ἐπισημαίνουμε ἐδῶ τὶς εἰδικές ἀπορίες καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ γεννᾶ:

1. Γιατὶ τόσο πολλοὶ συγγραφεῖς καὶ τόσο πολλὰ ἔργα στὸ Γυμνάσιο; Κι ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἐκλογὴ κειμένων καὶ συγγραφέων ἐκπληρώνει τὶς προϋποθέσεις ποὺ σημειώσαμε παραπάνω — πράγμα ποὺ δὲ συμβαίνει —, δὲ χρόνος ποὺ θὰ διατεθῇ στὸ νέο πρόγραμμα γιὰ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ θὰ ἐπαρκῇ γιὰ νὰ διδάξουμε ὅλα αὐτὰ τὰ κείμενα; ¹ Η μήπως τὸ πνεῦμα τοῦ νομοσχεδίου εἶναι ὅτι θὰ ἐρμηνεύουμε σὲ κάθε τάξη ἔναν μόνο συγγραφέα, ἐνῶ τοὺς ἄλλους ἀπλῶς θὰ τοὺς διαβάζουμε;

2. Μὲ ποιὰ κριτήρια κατεβαίνουν συγγραφεῖς ποὺ ὡς τώρα διδάσκονταν στὶς ἀνώτερες τάξεις τοῦ Γυμνασίου, στὴν τρίτη καὶ τὴ δεύτερη τοῦ νέου Γυμνασίου; 'Ετσι λ.χ. δ. Ἐπιτάφιος ἀπὸ τὴν τετάρτη τοῦ παλιοῦ Γυμνασίου στὴν τρίτη τοῦ νέου, δ. Δημοσθένης ἀπὸ τὴν πεμπτη τοῦ παλιοῦ στὴν τρίτη τοῦ νέου, δ. Κρίτων καὶ ἡ Ἀπολογία ἀπὸ τὴν πέμπτη τοῦ παλιοῦ στὴν τρίτη τοῦ νέου. ² Η μήπως πιστεύουμε ὅτι ὁ μόνος λόγος ποὺ τὰ κείμενα αὐτὰ τὰ προσφέραμε ὡς τώρα στὶς ἀνώτερες τάξεις τοῦ παλιοῦ Γυμνασίου, ήταν ἡ δύσκολη γλωσσική τους μορφή· ἐπομένως ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ δυσκολία αὐτὴ μὲ τὴ μετάφρασή τους παραμερίζεται, τίποτε δὲ μᾶς ἐμποδίζει πιὰ νὰ προβοῦμε σὲ μιὰ ριζικὴ ἀνακατάταξή τους;

3. Ποιὰ παιδευτικὴ καὶ παιδαγωγικὴ σκοπιμότητα ὑπαγορεύει αὐτὴ τὴν ὁρμένη ἐκλογὴ καὶ ὅχι μιὰν ἄλλη;

‘Υποψιάζομαι ότι κάποιες καλοπροαίρετες παρεξηγήσεις δύδηγησαν τὴν εἰδικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας σ' αὐτές της τίς προτάσεις:

1. ‘Η φιλοδοξία τῆς νὰ μυήσῃ τὸν τρόφιμο τοῦ νέου Γυμνασίου σ' ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους συγγραφεῖς καὶ ἔργα τῆς ἀρχαιότητος· ἡ ὑπερβολικὴ δηλαδὴ ἔξαρση τοῦ σκοποῦ τῆς ἀρχαιομάθειας, ἀνάγκη ποὺ θὰ μποροῦσε ὥστε σο τὸν θεραπευθῆ (ἀν χρειάζεται) μὲ τὴν εἰσαγωγὴ μιᾶς καλὰ ὄργανωμένης, σύντομης ἱστορίας τῆς ἀρχαίας ἐλληνικῆς γραμματείας, μὲ ἀνθολόγηση ἔστω χαρακτηριστικῶν ἀποσπασμάτων.

2. ‘Η παραγνώριση ἐνὸς ἀπλοῦ ἀξιώματος τῆς βιολογικῆς μας καὶ τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, σύμφωνα μὲ τὸ δόπιο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τρέφωμε ἔνα νήπιο μὲ κρέας καὶ ἔνα παιδὶ δεκαπέντε χρόνων μὲ τὸν Ἐπιτάφιο τοῦ Θουκυδίδη.

3. ‘Η ὑπερβολικὰ αἰσιόδοξη ἀποψή ὅτι τὸ μεταγλωττισμένο κείμενο εἶναι στὴν ἔρμηνεία του εὐκολώτερο ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Οἱ δυσκολίες ὅμως τῆς ἔρμηνείας παραμένουν στὸ ἀκέραιο — κι ὅταν ἀκόμη μὲ μιὰ καλὴ μετάφραση οἱ γλωσσικὲς ἀνωμαλίες ἔχουν παραμεριστῇ —, ἀν δὲν ἐπαυξάνωνται κιόλας, καθὼς στὴ μετάφραση οἱ λογικοὶ ἀρμοὶ ἔχουν παραλλαγὴ, καὶ στὴν παραλλαγμένη τους μορφὴ δὲ μᾶς βοηθοῦν τόσο πολὺ νὰ παρακολουθήσουμε τὴν ἐσωτερικὴ σχέση τῶν νοημάτων.

4. ‘Η σωστὴ κατὰ βάση ἀντίληψη ὅτι στὸ Γυμνάσιο δὲ χρειάζεται νὰ προχωρήσουμε σὲ πολὺ βαθειὰ ἔρμηνεία, ἀφοῦ ὁ σκοπός μας δὲν εἶναι ἐπιστημονικός. Τὰ κλασικὰ ὅμως κείμενα δὲν ἔχουν γραφῆ γιὰ παιδιά, καὶ τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἐπιδέχονται κὰν ἀπλούστερη ἔρμηνεία: δύωσδήποτε καὶ ἐκεῖ ποὺ ἡ ἀπλουστευμένη ἔρμηνεία εἶναι ἀντικειμενικὰ δυνατή, προϋποθέτει ἐκ μέρους τοῦ δασκάλου βαθιὰ ἐπιστημονικὴ γνῶση, καὶ ἵνανότητα διαλογῆς δῆλη συνηθισμένη — εἶναι ἐπομένως ἀπὸ μιὰν ἀποψή δυσκολώτερη ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρμηνεία.

Οἱ παρεξηγήσεις αὐτές ἀν δὲ διαλυθοῦν, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ καταδικάσουν σὲ ἀποτυχία τὸ νέο σύστημα διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἀπὸ μετάφραση — καὶ τὸ δόλο θέμα δὲν ἐπιδέχεται προχειρότητες καὶ ὑπερβολικὴ σπουδὴ. Δὲν πρόκειται νὰ ἀντιπροτείνουμε ἐμεῖς μιὰν ἀλλη διδακτέα ὕλη: δὲν εἶναι ἡ δουλειά μας αὐτή. Ἐπισημαίνουμε ὅμως δρισμένες ἀρχές, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς βοηθήσουν σὲ μιὰ καλύτερη διαλογὴ συγγραφέων καὶ κειμένων γιὰ τὸ Γυμνάσιο:

1. Θὰ πρέπη νὰ ἐγκαταλειφθῇ ἡ ὡς τώρα ἀποσπασματικὴ διδασκαλία ἔργων ἀρχαίας ποίησης καὶ πεζογραφίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἶναι ἐκ τῶν πραγμάτων ἀδύνατο νὰ διδάξουμε πολλοὺς συγγραφεῖς καὶ πολλὰ ἔργα στὸ Γυμνάσιο.

2. Θὰ πρέπη νὰ συμφωνήσουμε ὅτι οὕτε δὲν Ἐπιτάφιος τοῦ Θουκυδίδη, οὕτε τὸ ἀρχαῖο δράμα οὕτε οἱ πλατωνικοὶ διάλογοι οὕτε οἱ Φιλιππικοὶ τοῦ Δημοσθένη μποροῦν νὰ ἐρμηνευτοῦν στὸ Γυμνάσιο: βρίσκονται πολὺ ψηλότερα

ἀπὸ τὴν προσληπτικὴν ἴκανότητα τῶν παιδιῶν αὐτῆς τῆς ἡλικίας, καὶ δὲν ἐπιδέχονται ἀπὸ τὴν φύση τους ἀπλουστευμένη ἔρμηνεία, ὥπως ἡς ποῦμε ἡ Ὁδύσσεια ἢ ἀκόμη καὶ δὲν Ἡρόδοτος.

3. Οἱ λογοτεχνικὲς μεταφράσεις τῆς Ὁδύσσειας (ἄλλα καὶ τῆς Ἰλιάδας) ποὺ ἔχουμε τὴν στιγμὴν αὐτὴν στὰ χέρια μας, εἶναι ἀμφίβολο ἂν λεξιλογικὰ καὶ συντακτικὰ εἶναι πρόσφορες καὶ προσιτές στὸ μαθητὴν δύο πρώτων τάξεων τοῦ Γυμνασίου. Ἰσως θὰ πρέπη νὰ τολμήσουμε μιὰ πεζὴ μετάφραση τῶν κειμένων αὐτῶν, καμωμένη ἀπὸ ἔμπειρο χέρι, ἔτσι ποὺ νὰ μὴν ἐξαφανίζεται ἡ ποίηση τοῦ πρωτούπου. Θὰ μᾶς χρειαστοῦν ἐπίσης σὲ πεζὸν λόγῳ λογοτεχνικὲς περιλήψεις καὶ τῶν δύο ἐπῶν, ποὺ θὰ πλαισιώνουν τὸ μάθημα, δταν ἡ ἀνάργη μᾶς ὀδηγῇ στὴν ἀποσπασματικὴν διδασκαλία.

4. Οἱ Παράλληλοι Βίοι τοῦ Πλουτάρχου μόνο στὴν τρίτη τάξη τοῦ Γυμνασίου μποροῦν ἵσως νὰ διδαχτοῦν, καὶ δὲν Ἡρόδοτος — ἀν δὲ θέλουμε νὰ μείνουμε μόνο σὲ μερικὲς παραμυθικὲς νουβέλες — δὲν εἶναι κείμενο κατάλληλο γιὰ τὴν πρώτη τάξη.

5. Τὰ ἔργα καὶ οἱ συγγραφεῖς ποὺ θὰ διδάξουμε στὸ Γυμνάσιο εἶναι ἀνάγκη νὰ κλείνουν ἔνα μορφωτικὸ κύκλο. Προτείνουμε exempli gratia ἔνα σχέδιο, ποὺ νομίζουμε ὅτι καὶ παιδιαγωγικὰ δὲν εἶναι ἀσύστατο : Πρώτη τάξη: ἐπικόδιο κόσμιος (μύθος καὶ ἥθος τῶν ἐπῶν) καὶ μυθιστόρημα (Κύρου Ἀνάβασις λ.χ. ἢ Κύρου Παιδεία). δεύτερη τάξη: Ιστορία (πρώτη καλλιέργεια ιστορικῆς συνείδησης τοῦ μαθητῆ, μὲ τὸν Ἡρόδοτο λ.χ.). τρίτη τάξη: πολιτικὴ ιστορία, ιδιωτικὴ καὶ δημόσια (Λυσίας λ.χ., Πανηγυρικὸς τοῦ Ἰσοκράτη καὶ ἵσως Κερκυραϊκὸς τοῦ Θουκυδίδη). Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ὀλοκληρώνουμε ἔνα μορφωτικὸ κύκλο, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸ ἐπικόδιον, προχωρεῖ στὴν ιστορικὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἔμπειρικὴν φιλοσοφία, καὶ καταλήγει στοὺς πολυπλοκώτερους μαιάνδρους τῆς πολιτικῆς ζωῆς.

B. Τὸ θέμα τῶν σχολικῶν ἔγχειριδίων, προκειμένου εἰδικὰ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, παρουσιάζει τὴν στιγμὴν αὐτὴν δύο δύσεις: τὴν ἀμεσητήν καὶ τὴν ἀπώτερην. Εἶναι ἀναπόθευκτο, μιὰ καὶ ἀποφασίστηκε νὰ ἀρχίσῃ ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νέου συστήματος τῶν μεταφράσεων ἀπὸ φέτος, νὰ καταφύγουμε γιὰ τὴν χρονιὰ αὐτὴν σὲ προχειρότερες λύσεις. Ο κίνδυνος εἶναι νὰ μὴ μονιμοποιηθοῦν οἱ πρόχειρες αὐτές λύσεις.

‘Οποιονδήποτε συγγραφέα κι ἂν ἀποφασίσουμε νὰ διδάξουμε φέτος — ἢ καὶ τὸν ἐπόμενο ἀκόμη χρόνο — στὸ Γυμνάσιο, θὰ πρέπη νὰ ἐτοιμάσουμε γιὰ τὸν καθηγητὴν πολυγραφημένες ὀδηγίες, ποὺ νὰ περιλαμβάνουν τὰ ἀκόλουθα κεφάλαια: μιὰ σύντομη κατατοπιστικὴ εἰσαγωγὴ στὸν συγγραφέα καὶ τὸ ἔργο του, γραμμένη ἀπὸ εἰδικὸ ἐπιστήμονα καὶ προσαρμοσμένη στὴν ἐκπαίδευτικὴ πράξη· σαφεῖς ἐνδείξεις γιὰ τὴν κατανομὴ τῆς διδακτέας ὥλης σὲ διδα-

κτικές ένότητες· λίγες καὶ ἀπλές παρατηρήσεις σὲ κάθε διδακτικὴ ένότητα, ποὺ θὰ σχολιάζουν τὴ δομὴ τῆς καὶ θὰ διευκρινίζουν τὰ ἐντελῶς ἀπαραίτητα *realia*. Τὴ βοήθεια αὐτῆς, κι ἀν δὲν ἔταν πρακτικὰ δυνατὸν νὰ τὴν ἔχῃ ὁ δάσκαλος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς φετεινῆς χρονιᾶς, πρέπει ὅπωσδήποτε νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ τοῦ τὴν προσφέρουμε ὡς τὶς γιορτὲς τῶν Χριστουγέννων. Αὕτα γιὰ τὸ ἀμεσο παρόν.

Στὸ μεταξὺ πρέπει νὰ μπῇ στὸ δρόμο τῆς ἡ συστηματικὴ δουλειά: Μὲ κέντρο τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀν στὸ μεταξὺ δὲν ἔχῃ ἀρχίσει τὶς ἐργασίες του ἀκόμη τὸ Παιδαγωγικὸ Ἰνστιτοῦτο, χρειάζεται νὰ δημιουργηθῇ ἔνα συνεργεῖο ἐπιστημόνων μὲ διδακτικὴ πείρα καὶ μεταφραστικὴ ἵκανότητα, ποὺ θὰ ἐκπονήσῃ τὶς μεταφράσεις, τὶς εἰσαγωγὲς καὶ τὰ σχόλια τῶν κειμένων, δσων θὰ διδαχτοῦν στὸ Γυμνάσιο. Εἰσαγωγὲς καὶ σχόλια θὰ εἶναι προσανατολισμένα στὸν εἰδικὸ μορφωτικὸ σκοπό, ποὺ ἐπιδιώκουμε μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ κάθε συγγραφέα, καὶ φυσικὰ διαφορετικὰ στὸ βιβλίο τοῦ μαθητῆ καὶ τὸ βιβλίο τοῦ δασκάλου, ποὺ δὲν εἶναι ἀπαραίτητο νὰ περιέρχεται τόσο εύκολα καὶ στὰ χέρια τοῦ μαθητῆ.

Ἐξαρχῆς θὰ πρέπῃ νὰ δοθῇ ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν ἐμφάνιση τοῦ σχολικοῦ βιβλίου, τὴν καλή του ἐκτύπωση καὶ τὸν ἐμπλουτισμό του μὲ παραστάσεις σχετικές πρὸς τὸ κείμενο ἀπὸ τὶς εἰκαστικὲς τέχνες τῶν ἀρχαίων.

Ἡ δουλειά αὐτὴ εἶναι δυνατὸν νὰ δλοκληρωθῇ μέσα σὲ τρία χρόνια, φτάνει νὰ δργανωθῇ μὲ δρθιολογιστικὸ τρόπο, νὰ χρησιμοποιηθοῦν — καὶ νὰ δεχτοῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν — οἱ κατάλληλοι ἀνθρώποι. Μᾶς χρειάζεται μιὰ γενιά νέων ἐκπαιδευτικῶν, ἐπιστημόνων καὶ λογοτεχνῶν, ποὺ παρωθημένοι ἀπὸ τὴν πολιτεία θὰ ἀναλάβουν αὐτὸν τὸ δύσκολο ἔργο, κάτω ἀπὸ τὴν ἐποπτεία ἀκαδημαϊκῶν δασκάλων ἢ ἀνθρώπων μὲ ἀναγνωρισμένη μόρφωση καὶ εὐθυκρισία. Γιὰ νὰ πετύχῃ τὸ νέο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα πρέπει νὰ βρεθοῦν οἱ ιεραπόστολοι του — διαφορετικὰ θὰ ναυαγήση.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ